



GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

OFFICE OF THE ARCHBISHOP

Προσφιλείς μου Πιστοί τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς:

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μπορεῖ νά εἶμαι «ἀπὸν τῷ σώματι», ὅπως εἶπε κάποτε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, εἶμαι ὅμως ἰδιαίτερος παρὼν τῇ καρδίᾳ, τῇ διανοίᾳ καὶ τῷ πνεύματι (Κορ. Α', 5:3). Ἦθελα νά ἀδράξω αὐτὴ τὴν εὐκαιρία γιὰ νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μέσα ἀπὸ τὸ ὑπέροχο ἐργαλεῖο τῆς κοινωνικῆς δικτυώσεως καὶ νά σᾶς μεταφέρω τὴν μεγάλη ἐπιθυμία μου νά σᾶς ἀγκαλιάσω ὅλους ὡς πνευματικά τέκνα καὶ νά σᾶς ἐκδηλώσω τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποῖαν ὁ Θεὸς πλήρωσε τὴν καρδιά μου γιὰ τὸ πολύτιμο ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μέσα στὶς ἐπόμενες ἡμέρες καὶ ἐβδομάδες θὰ γνωριστοῦμε μεταξύ μας καλύτερα. Ἔχω ἤδη λάβει καὶ συνεχίζω νά λαμβάνω θερμές εὐχές καὶ συγχαρητηρίους λόγους ἀπ' ὀλόκληρη τὴν ἐπικράτεια τῆς Ἀμερικῆς οἱ ὁποῖοι μὲ ἐνθαρρύνουν. Θὰ γνωρίσετε πράγματα γιὰ μένα, ἀλλὰ ἐκεῖνο πού πρωτίστως ἐπιθυμῶ νά γνωρίζετε εἶναι ὅτι ἔρχομαι στὴν Ἀμερικὴ ὄχι μόνον γιὰ νά εἶμαι ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας, ἀλλὰ ὁ πνευματικός φίλος καὶ ἀδελφός σας, ὁ ὑπηρετὴς σας ἐν Κυρίῳ, ὁ συνεργάτης σας ἐν Κυρίῳ καὶ ὁ συν-οικονόμος σας ὅλων τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν Πιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Μαζί θὰ φέρουμε τὴν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς στὴν ὑπέροχη συνειδητοποίηση ὅτι εἴμεθα Σῶμα Χριστοῦ καὶ καθένας ἀπὸ μᾶς πολύτιμο μέλος.

Σέ σᾶς καὶ σέ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Ἀδελφούς καὶ Ἀδελφές ἀνά τὴν Ἀμερικὴ, κομίζω τὴν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἔρχομαι κοντά σας ὡς ἀδελφός σας ἐν Χριστῷ. Καὶ στὶς 22 Ἰουνίου, στὴν Ἐνθρόνισή μου, προσδοκῶ νά ἀγκαλιάσω καὶ τοὺς οἰκουμενικούς καὶ διαθρησκειακούς φίλους μας καθὼς καὶ ὀλόκληρη τὴν πλουραλιστικὴ Ἀμερικανικὴ κοινωνία ἢ ὁποῖα ὑπηρετεῖ τὴν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία μὲ πάθος.

Ἄς εἶναι ἡ περίοδος αὐτὴ περίοδος ἐλπίδος καὶ θετικῆς προσμονῆς γιὰ ὅλους μας. Ἔχουμε πολλά νά ἐπιτύχουμε μαζί, καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δύναμή Του, θὰ εἴμεθα βέβαιοι νικητές.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετά πολλῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

Ὁ Ἀμερικῆς Ἀρχιεπίσκοπος

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ